

## Ur-Baptistisk Pingst brev 127

### Nöd för Sverige del 2

Här kan du nu läsa det andra infobrevet byggt på Lennart Magnerots senaste bok: "Nöd för Sverige". Håller med en syster till min fru som skrev följande uttalande om boken till mig efter att ha läst den och fått det första brevet (nr 126) skickat till sig: "Den utmanar, den är pedagogisk och den är nödvändig!"

I detta brev citerar jag löpande text från sidorna 141-144:

"Nej, tack och lov är det vare sig Petrus eller någon annan människa som utgör fundamentet för din och min tro. Nej, den vilar på gudasonen Jesus Kristus och uppenbarelsen av denna sanning. Något mänskligt påveämbete som ska axla Mästarens suveräna ledarfunktion existerar inte.

#### Har Jesus en vikarie?

Vidare hävdar katekesen (den romerskt-katolska, min anm.) att Petrus blev Jesu förste ställföreträdare på jorden. Ja, man använder faktiskt latinska uttrycket Vicarius Filei Dei, som betyder "Vikarie för Guds son" för att beskriva ämbetets natur. Denna närmast hädiska titel undrar jag om aposteln vågat acceptera ens om han blivit erbjuden den. Jag arbetade under drygt femton år i skolans värld och vet därför hur betydelsefull en vikaries funktion är. När man är frånvarande ska denne (ofta med kort varsel) rycka in och försöka fylla platsen för den ordinarie läraren (detta har även undertecknad erfarenhet av från hösten 2004), min anm.). Det gäller alltså att finna en så kompetent ersättare som möjligt, eftersom det annars kan innebära kaos i klassrummet och dessutom mängder av onödigt efterarbete.

När Jesus rycktes upp till himlen hade han redan utsett sin "vikarie" på jorden. Han avslöjar nämligen dennes identitet redan i förväg för sina lärjungar, vilket finns återgivet i bl a Johannes 14: *"När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början."*

Den gudomlige hjälparen det här talas om är den helige Ande. Om någon ska betraktas som Sonens "vikarie" på jorden är det alltså Anden: Han hjälper och vägleder oss kristna i vår dagliga efterföljd och ger oss kraft att vittna. Vi förstår även att han verkar på sökarnas hjärtan och därmed utför sitt verk i människans jakt på livets mening. Den stora fördelen med Andens närvaro är att denne kan vara med dygnet runt och på många platser samtidigt. Jesus var som bekant begränsad till sin jordiska kropp och kunde således – precis som du och jag – vistas endast på ett ställe i taget. Därför slet och drog man ständigt i honom för att få del av Guds kraft, uppenbarelse och vishet. Så är det inte längre: Genom uppfyllelsen av löftet om Anden på den första pingstdagen kan Gud verka samtidigt över hela jorden.

Vi finner alltså en tydlig succession av den gudomliga närvaron på jorden – från Jesus Kristus till den helige Ande. Samtidigt måste vi komma ihåg att liksom Fadern och Sonen är ett, så representerar Anden även Sonen och Fadern. Dessa tre samarbetar ständigt enligt en gemensam agenda och det råder inga motsättningar mellan dem.

Vi förstår nu ännu mer det orimliga i att Kristus skulle ersatts av Petrus. Det hade inte varit rättvist mot var sig Petrus eller någon av oss andra att placera en vanlig dödlig människa som substitut för Mästaren. Enligt min mening var heller aldrig Guds avsikt och därför saknar påveämbetet som fenomen andlig legitimitet. Det betyder självklart inte att Herrens församling står utan mänskligt ledarskap. Nej, Gud bygger sin kyrka på apostlarnas och profeternas lärogrund och på denna bygger ledarna (de rätta i biblisk bemärkelse, min anm.) vidare än idag.”

Det kommer också att bli ett tredje infobrev utifrån Lennart Magnerots klart profetiska och välskrivna bok: ”Nöd för Sverige – Om kungen faller är spelet över”.

Sigvard Svärd