

## Ur-Baptistisk Pingst brev 144

### Dop i vatten och i Anden – del 2

Här det andra infobrevet med citat ur Pascal Andréassons bok "I skuggan av ljuset". Bokens baksida har bl.a. följande text: "*I skuggan av ljuset* är en enkel skrift (med djup, min anm.) som låter oss se Guds stora löften och upptäcka vårt konstanta behov av omvändelse. Det är en bok om trons och efterföljelsens väg till Jesus som leder genom ett dop i vatten till ett dop i Ande. Detta är en trons resa där Jesus får bli större och vi mindre."

Alla som beställer boken på [www.evangelie.se](http://www.evangelie.se) och skriver rabattkoden "**Ur-Baptist**" vid beställningen i fritextfältet får boken fraktfritt och betalar endast bokens pris om 129 kr. Skriften avslutas med ett appendix (tillägg), vilket jag väljer att citera somligt ifrån (sidorna 83-85):

"Hör andedopet ihop med frälsningen? Ja, jag har med den här boken pekat på just det att Andens dop hör ihop med frälsningen. Men kan man inte vara frälst utan att vara andedöpt då? Som jag försökt framhålla blir det en väldigt defensiv frågeställning. Den har attityden 'låt oss inte söka efter det löfte Jesus gav oss'.

När Pingströrelsen slog igenom i början på 1900-talet var det inte något unikt i sig att människor blev döpta och talade i tungor. Andra väckelser hade haft detta med sig också men det blev ett fäste för förkunnelsen om Andens dop som fick ett brett genomslag. När den karismatiska väckelsen kom på 1960-talet tog man 'pingstvännernas' predikan och gjorde den till sin. Men man har alltid haft ett problem med själva begreppet 'dopet i den helige Ande'. Man har hellre velat tala om 'uppfyllelsen av den helige Ande'. I en mening spelar det ingen större roll eftersom dopet är en uppfyllelse av Ande...Men när man börjar tänja på förståelsen vad ett 'dop' är börjar man också förlora den stora hemlighet som Johannes Döparen fick uppenbarad och gav världen. Det är genom dop i vatten en människa träder in på en ny väg och det är genom dop i Anden som hon bäst kan följa Kristus på den vägen. Det första dopet är renande, det andra kraftgivande. När Johannes Döparen predikar talar han om den som döper i Ande och när Jesus förmanar lärjungarna att vänta är det en väntan på att bli döpta i helig Ande (Apg 1:5).

Anden finns runt en människa både före frälsningen, vid pånyttfödelsen och i andedopet...Vid pånyttfödelsen sker ett skifte inom oss vad gäller herraväldet över vårt hjärta. Vi bejakar, bekänner och välkomnar Jesus Kristus som Herre och i bekännelsen av Kristus som Herre sätter vi den treenige Guden på tronen i våra hjärtan. Gud Fader och Gud Ande flyttar med Kristus in i vårt hjärta och vi har fått en ny inre och andlig födelse. Vi tillhör nu Gud.

Vid andedopet ger Anden oss sin 'gåva'. Det är ett andedop med tungotalet som tillhörande tecken. Anden kan alltså verka på våra liv och finnas i våra liv, men det sker en aktivering av Andens gåva när vi tar emot Andens dop och detta är den gåvan som Jesus manar sina lärjungar att 'vänta på' och det är den som de troende i Samarien får uppleva när de väntat in besöket av Petrus och Johannes och deras handpåläggning."

Riktat ett tack till broder Pascal för boken!

Sigvard Svärd