

## Ur-Baptistisk Pingst brev 143

### Dop i vatten och i Anden – del 1

Pingstpastorn Pascal Andréasson har på sitt förlag "evangelie" gett ut (2019) sin bok "I skuggan av ljuset", med undertiteln "För att han ska bli större och jag ska bli mindre". Utifrån titeln kan det sägas att skriften handlar om Johannes Döparen. Men Pascal har inte nöjt sig med att bara framställa Johannes som vägröjaren för Jesus (se titeln), utan han har också behandlat teologiska läror som dopet i vatten och dopet i den helige Ande. Och här är författaren utan tvekan både baptist och pingstvän, i sin beskrivning av omvändelsens följder.

Alla som beställer boken på [www.evangelie.se](http://www.evangelie.se) och skriver rabattkoden "Ur-Baptist" vid beställningen i fritextfältet får boken fraktfritt och betalar endast bokens pris om 129 kr. Med Pascals bifall citerar jag stycken ur hans bok i två infobrev. I detta, det första, håller jag mig till sidorna 35-41:

"Om man säger att dopet (i vatten, min anm.) är frälsande så är det både rätt och fel. Frågan är vad man menar med 'frälsande'. Ett stort problem är att många ser dopet som en merit eller en sorts kvalitetsstämpel på att någon är 'verkligt' kristen. Dopet ger ingen sådan merit eller godkännandestämpel. Judas Iskariot var en döpt Jesuspredikant som sålde Jesus för pengar. Dopet garanterar inte ett Kristusliv. När Markus predikar om frälsningsvägen säger han att den som 'tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd'. Trons syns vara avgörande, inte dopet. Men 'tro och dop hör ihop' brukar vi säga. Att komma till tro, komma till det upplysta förståndet och sedan inte låta döpas sig är tokigt. Tokigt därför att tron i sig inte är ett mål, tron är ett redskap för efterföljelse och dopet initierar oss i efterföljelsen till Jesus. Att bekänna 'jag är döpt' är detsamma som att säga 'jag har beslutat att följa Jesus'...

Någon kyrkorörelse vill inte orientera sig alls i 'läror' utan struntar i dopet helt och hållet som en del i frälsningen. Att Jesus gick den vägen spelar tydligen ingen roll. Nyligen läste jag om en ny variant där en tidigare baptistisk kyrka nu vill 'uppgradera dopet' så att det görs giltigt också för spädbarn. Men Jesus uppgraderade inget dop för spädbarnen. Han bekräftade istället Johannes Döparens dop och varken han, hans lärjungar eller Johannes döpte spädbarn. Inte heller kyrkan i Apostlagärningarna eller urkyrkan. De tidigaste diskussionerna i kyrkan om att döpa barn dyker upp ett par hundra år senare och då talar man inte om spädbarn...Kanske har du 'bakvägen' som 'barndöpt' upplevt stora välsignelser och det kan ingen ta ifrån dig. Du kanske också lever överlåten och brinnande för Gud, men jag vill uppmuntra dig att ha modet att följa Jesus på den väg och med det dop han visat oss!...

'Kristendom' kan man göra till religion som kan ärvas, men inte efterföljelsen till Jesus. Den kan inte ärvas, den kan man bara göra till sin egen i varje generation. Detta blir ännu tydligare och viktigare när vi i senare kapitel ska tala om andedopet.

Dopet är omskapande för den som låter döpa sig. Man följer en ny Herre och tror Guds evangelium. Man ansluter sig till roparen i öknen som pekar på Jesus och säger 'där är Guds

lamm, tro på honom!´ Därför möter alla som vill döpa sig en kamp i sitt inre. Och alla döparrörelser får kritik. Detta därför att dopet är som vandringen genom Röda havet, en radikal överlåtelse till ett liv i Guds efterföljd som får stora konsekvenser. Dopet kallas också ibland för en rening eftersom det renar oss. Vi kan inte ikläda oss Andens nya liv om vi inte först bejakat att tvätta bort och genom dopet begrava den gamla människan...Det heliga rum som Gud vill ha i vårt hjärta behöver vara rent. Guds ande är inte oren och accepterar inte att bo i en smutsig svinstia i någon undanskynd del av vårt hjärta. Gud som är universums skapare vill ha första rummet i vårt liv. Vi behöver förbereda vårt inre genom dopet i vatten för dopet i eld...

Johannes Döparens uppdrag förberedde människor för livet i Jesus, men Jesu uppdrag var att förbereda människorna för livet i Anden. Löftet i vattendopet är löftet om andedopet, fokus på Johannes Döparens undervisning är ett fokus på honom som kommer efter, d v s Jesus, Messias. Han är den som döper i helig Ande och eld och därför är det så viktigt att våga lyssna in vad Johannes Döparen predikar, omvända sig, tro evangelium och låta döpa sig i vatten.”

Bara att hålla till godo!

Sigvard Svärd