

Ur-Baptistisk Pingst – brev 141

Från pingstväckelsen början – 3

I detta det tredje infobrevet utifrån bokmaterialet om världspingstkonferensen i Stockholm 1955, citerar jag ytterligare från pastor Roswell J. Flowers högintressanta framställan, här från sidorna 29-31:

”C. H. Mason, en färgad predikant bland helgelsefolket, reste hemifrån Memphis i Tennessee till Los Angeles 1906. Där blev han andedöpt och återvände sedan hem igen för att förkunna budskapet bland sitt eget folk. Det var han som grundade samfundet *Church of God in Christ*, vilket enligt uppgift vad medlemsantalet beträffar kan mäta sig med den största fraktionen bland de vita. C. H. Mason lever än och var med för tre år sedan vid världspingstkonferensen i London, England. Han är högt aktad av både vita och färgade pingstväänner för sitt verks skull.

G. B. Cashwell inom helgelseriktningen i North Carolina, for till Los Angeles 1906, blev andedöpt och återvände till Dunn, North Carolina, där han hyrde ett stort magasin och började med möten. G. B. Cashwell var den länk i kedjan, som öppnade de sydöstra staterna för pingstens budskap. Det är konstaterat, att före utgången av 1907 hade alla eller nästan alla predikanterna inom *The Fire Baptized Holiness Church* inte bara hört om utan själva upplevt ett dop i den helige Ande. Tre grupper i de sydöstra staterna, som fått budskapet genom broder Cashwell, slöt sig senare samman till *The Pentecostal Holiness Church*.

Ett år efter att Cashwell återvänt till de sydöstra staterna, det var i januari 1908, predikade han i Cleveland, Tennessee vid avslutningen på *Church of God's* årskonferens. A. J. Tomlinson vad vid den tiden pastor i församlingen i Cleveland. Under det gångna året hade han varit med på pingstmöten i Birmingham, Alabama, blivit andligen hungrig och längtade efter Andens dop. Han öppnade sitt hjärta och blev andedöpt på söndagsmorgonen. Enär *The Church of God* hållit fast vid sin tro på Andens dop alltsedan de upplevelser man gjorde i Scheareskolan 1896, blev man nu stadfäst i sin tro på pingsten. A. J. Tomlinson var en kraftfull personlighet och en skickad ledare och valdes året därpå, 1909, till ordförande vid årskonferensen. Han fortsatte sedan att tjäna sitt samfund på denna post och som generalsuperintendent till 1922. *The Church of God* är en av de större pingstorganisationerna i Förenta staterna.

Det fanns andra, som rönste inflytande av G. B. Cashwell, bland dem två evangelister vid namn H. G. Rogers och M. M. Pinson. Med dem kom budskapet till Georgia, Alabama och Mississippi. De förde det också till södra Florida. Dessa båda var senare bland dem, som önskade få en central styrelse till stånd och blev medel till at en hel del församlingar, som uppstått som frukt av deras arbete, kom att ansluta sig till *Assemblies of God*.

Under mellantiden hade pingstelden förts vidare till Canada av R. E. McAlister och George A. Chambers, och det dröjde inte länge, förrän pingstbudskapet var spritt över hela Canada. Andeutgjutelsen i Los Angeles kan liknas vid en bomb, som exploderade i luften, ty från Los Angeles blev budskapet nästan på en gång spritt till alla världens hörn. Miss Ivy Campbell, en varmt gudfruktig kvinna, blev andedöpt i Los Angeles och förde budskapet med sig till Akron,

Ohio, 1907. Predikanter från skilda håll i östra staterna var med där, och de flesta hade hört om pingsten genom sådana, som kom från Los Angeles. Jag kan dra mig till minnes män som C. A. McKinney från Akron, Ohio, Thos K. Leonard från Findlay, Ohio, föreståndaren och eleverna vid skolan i Alliance, där konferensen hölls, J. H. King, biskop inom *The Fire Holliness Church*, Taccoa, Georgia och pastor Fischer från Toronto, Canada.

Samma år, 1907, hölls en välsignad sommarkonferens vid Beulah park i Cleveland, Ohio, där många predikanter och lekmän inom *Christian and Missionary Alliance* upplevde sin pingst. En del av dem anslöt sig senare till *Assemblies of God*, andra stannade kvar inom Alliansen och modifierade sina åsikter en smula med avseende på tungotalet för att de skulle överensstämma med Alliansens ståndpunkter i detta hänseende (känns som en förlust, min anm.).

Sigvard Svärd – andedöpt tungomålstalare