

Ur-Baptistisk Pingst – brev 140

Från pingstväckelsen början – 2

Här är fortsättningen på Roswell J. Flowers inlägg på världspingstkongressen i Stockholm 1955, presenterad i en bok som efter kongressen kom ut på Förlaget Filadelfia samma år. I infobrev 2 håller jag mig till sidorna 25-29:

”Vi lever i en tidsålder, då vetenskapen lyckats spränga atombomben, och det talas mycket om kärnklyvning och kedjereaktion. Det verkar som det förefanns en parallell mellan upptäckten av atomhemligheten och den andeutgjutelse, som ägde rum den 1 januari 1901. Den dagen begärde en ung kvinna, elev vid bibelskolan i Topeka, Kansas, att man skulle lägga händerna på henne, för att hon skulle få den helige Ande enligt mönsterbilden i Apostlagärningarna. Även om ledarna för bibelskolan betvivlade sin auktoritet i detta fall, villfor de den framställda begäran och lade händerna på henne, och Gud ärade hennes tro genom att döpa henne i den helige Ande, och hon talade i tungor och prisade Herren. Det var som hade en andlig atom sprängts, vilket i sin tur fick andligt atommoln till följd, vars aktiverande partiklar spreds över hela Kansas och in i Missouri, vidare till Texas och slutligen till Los Angeles i Californien. Därifrån fördes de vidare över hela jorden. Om man möjligen bortser från *Church of God* i Cleveland, Tennessee och Pandita Ramabais hem för kvinnor i Indien, kan varje fraktion av pingstväckelsen i dag spåra sin upprinnelse till den ringa begynnelsen i staten Kansas.

De nyandedöpta eleverna blev inspirerade att draga åstad ut i trakten omkring bibelskolan och sedan till närliggande städer som Lawrence, Kansas, Kansas City, Galena och Joplin, Missouri. Skildringen av pingstväckelsen i Galena, Kansas 1903 och i Orchard och i Houston, Texas, 1904 finns i *With Signs Following* och är värd att läsas på nytt.

Andeutgjutelsen i Los Angeles och väckelsen i missionen vid Azusa Street (som många trott vara pingstväckelsens upprinnelse) var i själva verket en länk i en kedja och en utlösning i kedjereaktion. William J. Seymour, en färgad predikant bland helgelsefolket, kom under inflytande av Apostoliska trons mission (*Apostolic Faith Mission*) i Houston, Texas, vid den tidpunkt, då pingströrelsen först blev känd, och fastän han blev tillrättad av bröderna i Houston att ej bege sig till Los Angeles, förrän han blivit döpt i den helige ande, kände han sig icke desto mindre tvungen att antaga den inbjudan dit, som han fått. Resultatet av att han kom till Los Angeles är väl känt, och den 9 april 1906, då de första i den staden blev andedöpta enligt mönsterbilden, exploderade ännu en andlig atom, och därmed fördes pingstens budskap till jordens ändar.

Ljusskenet från den pingstexplosionen, om vi får uttrycka oss så, var så enormt, att många ej lade märke till de länkar i kedjan, som fanns i Houston Texas, där en genomgripande pingstväckelse fortfarande var i full gång, och i Bethelbibelskolan i Topeka, Kansas, som hade stängts strax efter att Anden föll där. Apostoliska trons mission, som hade sitt centrum i Houston, befann sig i stadig tillväxt, både vad gäller andekraft och inflytande. Det beräknas, att inom den verksamheten hade cirka ettusen personer upplevt Andens dop vid den tiden, och det fanns drygt ett sextiototal erkända pingstpredikanter. Den Apostoliska trons

ursprungliga verksamhet i sydvästra staterna var förutbestämd att bilda kärnan i *Assemblies of God* några år senare. Det bör observeras, att i numret av den 20 december 1913 av *Word and Witness*, en pingsttidning som gavs ut i Malvern, Arkansas, finns en förteckning över 352 inom rörelsen erkända predikanter, av vilka de flesta verkar i mellersta västern.

Den verkliga impulsen till pingstbudskapets världsvida spridning kom från Los Angeles. Därifrån spreds de goda nyheterna muntligen och i tryck, och dit kom hundratals predikanter, som fick uppleva den helige Ande i pingstens fullhet för att sedan draga åstad med budskapet till alla delar av Förenta staterna och Canada. Tidskriften *Apostolic Faith*, som kom ut i Los Angeles, Californien blev även medel till att föra budskapet till många längtande kristna, som uppmuntrade av vad som hände på andra håll började att helhjärtat att söka Herren, och därigenom spreds elden till grupper av troende, som ej hade kommit i beröring med personer från Los Angeles.”

Sigvard Svärd