

Ur-Baptistisk Pingst brev 139

Från pingstväckelsen början – 1

Den 13-20 juni 1955 hölls världspingstkongressen i Stockholm. Platsen var en uppbyggd tältstad i Storängsbotten. Folk från 35 nationer representerade den internationella pingstväckelsen och vid kongressens avslutningshögtid 19 juni, samlades omkring 30.000 människor från som det hette "när och fjärran". Lewi Pethrus höll hälsningstalet. Förlaget Filadelfia gav ut en skrift efteråt i ord och bild om kongressen. En av talarna var pastor Roswell J. Flower från USA. I den omnämnda skriften på sidorna 23-34, kan man läsa hans framförande under rubriken "Historisk återblick på pingstväckelsen". Jag kommer här i några infobrev citera från detta mycket klarläggande tal. Först från sidorna 23-25:

"Den 22 maj 1955 (en månad tidigare än kongressen, min anm.) bevistade min fru och jag mötena i Bethelförsamlingen i Newark, New Jersey och fick då i våra händer ett exemplar av *The Pentecostal Evangel*. Vi lade märke till en notis på sidan 15 om att en av pingstväckelsens pionjärer, pastor Howard D. Stanley, avlidit i en ålder av 79 år. Det hade väl knappast väckt större uppmärksamhet, om ej Howard D. Stanley varit en av de elever vid Bibelskolan Bethel i Topeka, Kansas, som den 3 januari 1901 fick mottaga ett underbart dop i den helige Ande. Det var vid Bethelbibelskolan som eleverna, efter att ha rannsakat Apostlagärningarna, fastslog som ett betydelsefullt faktum, att det bibliska tecknet på Andens dop var tungotal efter Andens ingivelse. Lagg märke till, att det var eleverna, ej lärarkåren.

Det var ej första gången sen apostlarnas dagar som Anden blivit utgjuten och detta åtföljts av andliga manifestationer, profetia och tungotal, vilket också gång på gång framhållits i böcker som *With Signs Following* av Stanley H. Frodsham. Det fanns många sådana exempel bland de tidiga kväkarna och metodisterna, bland läsarna i Sverige 1841-43, i samband med väckelserna på Irland 1858 och bland irvingianerna i England 1830-32 dvs. för hundra år sen eller mer. I Förenta staterna förekom liknande Andens verkningar så tidigt som 1854 i New England bland dem som gick under namnet "Gåvofolket". I Moorhead, Minnesota hände 1892, i samband med John Tompsons verksamhet, han var predikant inom den svenska verksamheten i staden, att den helige Ande blev utgjuten, och de som blev andedöpta då talade i tungor.

Inflytandet från den väckelsen lever kvar ibland oss än i dag. Vi står vidare i tacksamhetsskuld till *Church of God* för skildringen av hur den helige Ande blev utgjuten ibland dem i förstone vid Schearer-skolan i Cherokee County, North Carolina. De som då blev döpta i den helige Ande talade i tungor, andra profeterade och helbrägdagörelseunder skedde. Man måste dock lägga märke till, att även om det förekommit påtagliga verkningar av den helige Ande, som yttrade sig i tungotal, profetia och de sjukas helande, utmynnade ändå ingen av dessa väckelser i någon pingströrelse, som fallet blev med den andeutgjutelse, som ägde rum omkring sekelskiftet vid en ringa och undangömd bibelskola i staten Kansas i USA. Det är tydligt, att då eleverna vid Bethelbibelskolan efter att ha rannsakat de heliga skrifterna fastslog, att det bibliska tecknet på Andens dop är talande i tungor, och sedan fullfölja detta med att tro på och förbida denna upplevelse, var tiden mogen för att den

rörelse kan bryta fram, som på fem årtionden skulle komma att omspanna världen och få fotfäste på varje kontinent och i så gott som varje land på jorden – just det faktum, att vi har 35 nationer representerade i den här konferensen är något, som bevisar detta.”

Sigvard Svärd – fortfarande helbaptist och pingstvän