

Ur-Baptistisk Pingst brev 138

Orädda väckelsepredikanter

Här kan du läsa det andra infobrevet som bygger på Per-Arne Imsens bok "Inga andra gudar". Flera aktuella väckelsekristna teologer/pastorer har skrivit rekommendationer om boken, bl.a. uttrycker sig teol. dr. Bo Krister Ljungberg på följande sätt: "Imsens tes om väckelsekristendom kontra institutionell kyrka genom historien, har så mycken samlad substans, att den bör tas på seriöst allvar." Och evangelisten Roger Larsson avger denna starka formulering: "En profetisk hälsning rakt in i denna tid!" Det är lätt att hålla med båda. Det frågas efter profeter ibland inom kristenheten. Med i varje fall den här boken framstår Per-Arne Imsen som en sådan. Citerar i följd text från sidorna 238-239:

"När väckelserörelserna började gå fram över vårt land för ett par hundra år sen var de oftast en förnyelserörelse för Guds folk, en frälsningsrörelse för de icke-kristna, men också en protest mot obibliska element i kyrkan. I den svenska statskyrkan hade kompromisserna gått långt, man hade glidit bort ifrån den ursprungliga mönsterbilden i Guds ord. Men väckelsepredikanterna var inte rädda att predika omvändelsebudskap både för syndare och fromma.

Idag har vi ett liknande problem med en statsfinansierad frikyrka. Väckelserörelserna som stod för en motkultur som ofta kritiserade statens inflytande över kyrkan, har nu till viss del blivit det den protesterade mot. Inte minst en krympande ekonom gör att de frikyrkliga ledarna ser behovet av nya samfundssammanslagningar som bildar stabilare institutioner som i sin tur kan luta sig mot ännu stabilare institutioner.

Det är någon som hänt succesivt. Medan folket sov sådde ovännen. (Matt 13:25) På en del statsfinansierade teologiska institutioner och högskolor har man sakta men säkert förvrängt undervisningen. Utifrån liberalteologins världsbild, människosyn, gudsbild och bibelsyn undervisas och formas unga människor som fått en kallelse från Gud att bli ledare i Guds församling.

Det innebär såklart inte att alla utexaminerade predikanter är liberalteologer, men tusentals kristna har fått växa bland obibliska tankar. Den fientliga makt som haft för avsikt att kväva Guds verk i Sverige har gått mycket strategiskt tillväga och haft förvånansvärt lite motstånd.

Dessutom är stora delar av missionen finansierad genom statliga pengar. Följden av det är att evangelium bytts ut mot undervisning om demokrati, ekonomi och andra sociala frågor, eftersom de statliga bidragen inte får användas till det som missionärer är kallade till. Mission blir istället biståndsprojekt.

Det är verkligen en oerhörd katastrof att detta har fått ske, att det fortfarande pågår och att det har fått pågå så länge. Det är på tiden nu att vi säger ifrån. Det räcker inte längre med debattartiklar i den kristna pressen. Den statliga kontrollen över frikyrkan har redan gått för långt. Det är dags för en ny väckelse- och proteströrelse i Sverige."

Sigvard Svärd