

Ur-Baptistisk Pingst brev 137

Både karta och kompass

Det vore både dumt och oansvarigt att här på Ur-Baptistisk Pingst gå förbi en bok av pastor Per-Arne Imsen med titeln "Inga andra gudar" (Pilgrim-Media, 2018). Boken är unik i sitt slag. Ingen annan författare har så ingående/grundligt gett sig i kast med att konfrontera och motbevisa den "kristna" andlighet – som både har gammalt och nytt datum. Främst ställs Romerskt Katolska Kyrkan globalt mot väggen, men också de tidigare väckelsebärande frikyrkorna i Sverige. Per-Arne Imsen har, med Guds hjälp, gjort kristenheten en stor tjänst genom att han skrivit och gett ut den hyperaktuella boken. Med författarens vetskap citerar jag från boken i ett par infobrev, och i detta brev hämtar jag följande löpande text från sidorna 10 och 11.

"Vi lever i moderna tider i en föränderlig värld. Moden kommer och går. Men andevärlden, som inte bara följer utan ofta leder kulturen och modeutvecklingen, vet hur man byter kläder för att passa in. Dess målsättning förblir dock oförändrad och därför har vi mycket att lära av som har mött det vi möter, före oss. Bibeln är full av berättelser om människor som antingen kolliderade eller allierade sig med avgudar. Vi får också läsa om hur hela folk vände tillbaka till Gud och bort från avgudarna de börjat tjäna. Jag är tacksam för Bibeln. Den är verkligen våra 'fötters lykta, ett ljus på vår stig'. Ps 119:105

Guds folk är ständigt på väg – åt något håll. Ibland måste kursen korrigeras, för även en liten kursändring leder så småningom till en urspårning. Det är Guds ord som visar den rätta kursen, den är både karta och kompass, och därför måste vi gång på gång öppna Bibeln och säkerställa att vi fortfarande är 'på rätta vägar.' ps 23:3

Vad som är församlingens mönsterbild finns det många åsikter om. Somliga hävdar att den perfekta kyrkan växer fram med tiden. Men i Judas brev uppmanas de troende att 'fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga'. Precis som Jesus än idag är densamme ska också församlingen vara det. Gud ställde fram församlingen i dessa rätta skick och det finns inget vi kan göra för att skapa en bättre församling än den Gud överlämnade.

Det förekommer att man ibland använder uttrycket 'den historiska kyrkan' om kejsare Konstantins statskyrka som tog form runt år 300, och dess efterföljare, men det är i de fria församlingarna, som bevarat sin ursprungliga identitet, som vi känner igen släktdragen med Nya testamentet. Det är dessa fria församlingar som utgör den historiska fortsättningen från den urkristna församlingen genom generationerna in i vår egen tid. Där finner vi modiga kristna, som läst Bibeln och vågat berätta vad det står. Alla med det gemensamt att de i sin otillräcklighet har varit beroende av den himmelske Hjälparen. Man har gjort allt man kan för att suddas ut deras namn ur historieböckerna. Att vara bibeltroende låter harmlöst, men underskatta inte en vanlig människa som läser Guds ord och låter sig uppfyllas av den helige Andes kraft."

Sigvard Svärd