

Ur-Baptistisk Pingst brev 129

Den helige Ande – vår vän

Det är rubriken på ett kapitel i Christer Zethsons bok "Mitt livs ABC" (Bergmans Media 2018). Boken är en blandning av hans livserfarenheter från uppväxttid och familjeliv, till de många åren som pastor i flera pingstförsamlingar. Till det senare innehåller boken flera kapitel som är att likna vid predikoutkast. Med Christers tillåtelse citerar jag somligt från boken i ett par infobrev. På sidorna 17-20 behandlas ämnet den helige Ande som vän och den personligt färgade ingressen till kapitlet lyder:

"Den helige Ande är min andliga livskälla och kraftkälla. Han är min personlige vän och följeslagare med övernaturliga resurser. Det kristna livet går ut på att leva i samklang med den helige Anden."

Sedan fortsätter texten och jag citerar: "Vi möter 126 namn och karaktärsdrag på Anden i Bibeln. Att tala om Anden är en erfarenhetskunskap, genom Anden och Bibeln. Det viktigaste är att förstå och uppleva Anden som Guds personliga närvaro. Anden är tredje personen i Gudomen, som är verksam här och nu genom Jesus Kristus. Han är Livgivaren som erbjuder andligt liv, ett övernaturligt liv från Gud. Han är kraftgivaren som uppenbarar den mäktigaste kraft i tillvaron. Han är Heliggöraren som återställer hela människan i Jesus Kristus...Den helige Ande har förankring i Guds ord...Det andliga livet lever man inifrån och ut...

Anden uppenbarar sig i gåvor och tjänster. Charisma är en oförtjänt gåva... Det finns ingen gräns för hur många charisma som finns...Syftet med nådegåvorna är utrustning som är till tjänst. Olika gåvor ska komplettera varandra. För att det gudomliga ska komma fram behöver vi släppa fram bredden. Det handlar om att Andens mångfald får rum...

Andens frukt är Jesu karaktärsegenskaper genom oss. Anden producerar andlig frukt. Det är en upplevelsens trefald: Kärlek, glädje frid. Det är en livsstilens trefald: Tålmod, vänlighet och godhet. Det är en karaktärens trefald: Trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning...Den helige Ande vill förändra oss inifrån. Den helige ande skapar attraktion, atmosfär och attityd i relation till Gud, i relation till våra medmänniskor och i relation till oss själva.

Vårt stora behov idag är att ge utrymme för Guds ande. Välkomna Guds ande in i ditt liv! Då sker en förnyelse av vårt inre, av våra tankar och av trons liv. Gud vill samarbeta med oss och "ladda" oss med Guds rikes tankar. Han vill göra oss till sina "språkrör". Förnyelsen ligger i att vi överlåter oss till Guds ande och Hans vilja. Förvänta därför mer från Gud och får vad Gud har att ge. Drick djupt ur Anden! ...Låt dig dagligen uppfyllas av helig Ande. Bygg inte din tro på dina känslor, utan på levande och bestående ord...

"Den övernaturliga och härliga glädjen som förut varit en fras, blev nu ett fungerande faktum. Bibeln som man förut trälade sig igenom, blev en levande bok. Bönen som förut varit en trädgård och torrt trå, blev full av liv. Sången fick nytt liv. Och vi upplevde Andens gemenskap på ett sätt som fullkomligt nytt", skriver Frank Mangs i "Högst personligt" (se mer om Frank Mangs upplevelser av Anden i infobreven 64 och 65 på denna hemsida, min anm.) ...

Anden är en nyckel till församlingens liv och uppdrag... Apostlagärningarna handlar om Guds stora gärningar, den helige Andes gärningar. Väckelseunder, frälsningsunder, förnyelseunder och helandeunder...Anden arbetar med oss genom Guds ord, genom andliga upplevelser och genom församlingsgemenskapen. Det kristna livets mål är att uppfyllas av den helige Anden. Alla kristna kyrkors bön lyder: *"Veni sancte spiritus: Kom helige Ande" !*

Jesus säger: *"Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan Hjälpare, som alltid ska vara hos er" (Joh. 14:16)."*

Sigvard Svärd

Återkommer med mer från boken i brev 130.