

## Ur-Baptistisk Pingst brev 130

### **Det den helige Ande vill**

Här kan du läsa det andra infobrevet som tillkommit genom utdrag ur pingstpastor Christer Zethsons bok, "Livets ABC". Boken är på 258 sidor och andas allt igenom trons övertygelse om Bibeln som rättesnöret och om den helige Ande som Hjälparen. Christers redan gjorda erfarenheter med Gud och hans längtan efter mer, inger respekt och ställer läsaren inför relevanta exempel på både mål och mening. Citaten från boken i detta infobrev är hämtade från sidorna 226-228:

*"Den som har öron hör vad Anden säger till församlingarna." (Upp. 2:7)...*

**Anden vill förnya vår kärlek!** Har vi inget kärleksklimat, har vi ingenting. Anden är en färskvara som ger dig sund självkänsla, en sund Gudskänsla och en sund vikänsla...

**Anden vill ge oss en större längtan efter helighet!** En helig livsstil är nödvändig, för församlingens skull och för vårt samhälles skull. Må vi bli mer gripna av Gud än av tidsandan. Det handlar om djupare vandring med Gud...

**Anden vill resa upp bärare och försvarare av den sanna tron!** Det behövs människor som kan klargöra vad sann kristendom är i en tid då Jesus kan betyda vad som helst. Det behövs människor som både berör och skapar klarhet och illustrerar sina ord med sitt liv. Då kan församlingen vara "kyrka i sanning" och vara "kyrka i tiden". Åter till Bibeln...

**Anden vill ge oss en ny iver att vinna människor för Kristus!** Det handlar om att bära ut Kristi kallelse i din vardag enkelt och naturligt. Att upprätta vänskap, att lyssna in medmänniskans berättelse och urskilja Guds väg till henne.

**Anden vill förmedla Guds övernaturliga kraft!** Människor är övergödda på ord och budskap. En tydlig demonstration av Guds kraft och under kan hjälpa människor att komma igenom likgiltighetens och uppgivenhetens dimma. Förvirring och modlöshet byts ut i helande och befrielse.

**Anden vill upprätta de andliga nådegåvorna och de andliga tjänsterna!** Ett starkare Andeliv är det bästa hjälpmedlet mot tidens elände. Välkomna och erkänn Guds ande över ditt liv. Överlåt dig åt Andens vilja. Lita på Anden och du får vad Gud vill ge dig.

**Anden vill att vi ska leva för Guds rike och vänta Jesu tillkommelse!** Det handlar om att vakna upp över Skriftens vittnesbörd, över oss själva och över tidens tecken. Bibeln och tidens händelser vittnar samstämmigt att Herren är nära. Jesus kommer tillbaka till jorden. Församlingen måste välja väg. De troende ska segra. Kämpa och håll ut, snart väntar belöningen.

**Vi är kallade att i ändens tid leva profetiskt!** Profetians sanna väsen är Guds uppenbarelse till människan. Det hebreiska ordet för profet betyder utropare. Och på grekiska betyder profet: siare, förutsägare och förkunnare. *"Drivna av helig Ande har människor talat ord från Gud"* (2 Petr. 1:21)...

Församlingen behöver idag leva i takt med det profetiska skeendet. Vi behöver ha respekt för det profetiska ordet och leva i öppenhet för den helige Ande. Ordspråksboken 29:18, slår fast att *"utan uppenbarelse går folket vilse"*. Om vi saknar uppenbarelse, vision och profetia, då förvildas folket. Vi förlorar fokus, vi tappar orienteringen och går vilse. Den hebreiska översättningen visar på fyra effekter av att sakna uppenbarelsen. Vi blir avklädda och förlorar vårt beskydd. Vi blir lättjefulla och tänker på guldkalven. Vi blir rebelliska och upproriska. Vi blir förskingrade likt en bisvärm.

### **Vad kan göra församlingen mer profetisk?**

**Ta avstånd från makten.** Författaren Magnus Malm skriver: *"Förmågan att tala sanning hör samman med varifrån vi söker vår bekräftelse"...*

Sigvard Svärd