

## Ur-Baptistisk Pingst brev 123

### Pånyttfödelse och tjänst – del 1

Ulf och Ann Granat lånade ut sin bok till mig, "Jesus vår förebild – för ett segerrikt liv" av den till Herren hemgångne danske pingstpredikanten Alfred Lorenzen (Förlaget Filadelfia 1986). Minns att jag läste boken i samband med att den gavs ut. Vid ny genomläsning nu fann jag text som väl passar för Ur-Baptistisk Pingst. Citerar löpande från sidorna 35-37:

#### "Fylld av Anden till tjänst

Som vi sett var Jesus avlad av Anden. Det var Andens första funktion i Jesu liv. Samme Ande gjorde också Jesus medveten om hans gudom. 'Visste ni inte att jag bör vara hos min Fader?' kunde han som tolvåring fråga i templet. På samma sätt är det med oss: pånyttfödelsen är för oss dörren till Guds rike. Genom pånyttfödelsen blir vi medvetna om att vi är Guds barn.

En annan Andens funktion i Jesu liv har med tjänst att göra. Liksom pånyttfödelsen är dörren till Guds rike, är dopet i den helige ande dörren till tjänst. Jesus hade vid Jordan ytterligare en särskild erfarenhet med Anden, en erfarenhet som skilde sig från den första. 'Jesus återvände från Jordan *uppfylld av helig ande*' (för. Kursivering) (Luk 4:1). Därmed beskriver Lukas ett nytt tillstånd i Jesu liv. Detta nya tillstånd hade inget med Jesu gudsförhållande som sådant att göra, utan med hans tjänst. Detsamma gällde församlingen på pingstdagen. 'Alla fylldes av helig ande' (Apg 2:4). Om det hade Jesus sagt: 'Men när den helige Ande kommer över eder, skolen ni undfå kraft och bliva mina vittnen' (Apg 1:8. 1917).

Det som hände på pingstdagen säger oss inte ett ord om att vi blir Guds barn. Inte ett ord om pånyttfödelsen. Den händelsen talar däremot om tjänst. Petrus citat från profeten Joel bekräftar detta: 'Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera' (Apg 2:16-17). Profeterandet innebar att någon talade inspirerad av Guds ande. Det gjorde Jesus inte före Jordan och lärjungarna gjorde det inte före pingstdagen. Ändå var han Guds son, och lärjungarna var Guds barn.

#### Jesu dop

Innan vi går vidare för att se hur Anden kommer över Jesus, ska vi helt kort betrakta Jesu dop i vatten. Jesus behövde ju inte omvändas. Därför behövde han inte heller döpas som en bekräftelse på sin omvändelse. Johannes döparen försökte påpeka det genom att säga: 'Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig' (Matt 3:14). Men Jesus svarade: 'Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten' (Matt 3:15). Även om Jesus inte behövde döpas som bevis på sin omvändelse steg han ändå ned i vattnet tillsammans med syndare och döptes med dem. Liksom Jesus 30 år tidigare kommit i syndig köotts gestalt (Rom 8:3. 1917) – men inte i syndigt kött – gick han här ned i dopvattnet med syndare och identifierade sig med dem. I sitt dop gjorde han sig till ett med syndare.

Samtidigt blev Jesu dop inledningen till hans messianska tjänst, som klart symboliseras genom dopet. Därför kan vi också säga att Jesus genom dopet invigdes till att börja den tjänst han var kallad till. Just då kom Anden över honom, därför att han skulle tjäna bland

syndare. Även om vårt dop har en annan innebörd innebär också det ett brott med ett tidigare liv och början på ett nytt. Paulus använder omskärelsen som bild. Samtidigt som han hänvisar till dopet talar han om att vi blir omskurna från vår syndiga natur. Det understryker ytterligare vad vi talade om i föregående kapitel: att vi inte längre ska leva vårt eget liv. Dopet slår fast att vi är döpta till Kristus, och att hans liv nu ska levas genom oss.”

Jag återkommer med ytterligare något infobrev byggt på Alfred Lorenzens bok.

Var rädd om det du är genom pånyttfödelsen, och vad som skett med dig i vattendopet och vad du har genom dopet i den helige Ande.

Sigvard Svärd