

Ur-Baptistisk Pingst brev 133

Om pentekostal teologi

Vid ett studium av, eller vid ett fastställande av "pentekostal teologi", kan man med viss rätt gå tillbaka till tiden före 1906-1909 och Azusa Street i Los Angeles. Den längtan som hade börjat råda i slutet på 1800-talet både i Amerika och England bland baptister, metodister och helgelsefolk, om uppfyllelse av den helige Ande för att få bärga in den sista och stora frälsningsskörden, mynnade bland dessa ut i en "pentekostal förnyelseväckelse".

Längtan ledde till mycket bön. Den fick sin näring i Apostlagärningarna 2, om hur Anden föll på "första pingstdagen" – som en "första" uppfyllelse av "sista-tiden-profetian" i Joel 2. Grunden för pentekostal teologi, kan och bör hämtas i de nedslag av Anden som skedde på flera håll i Amerika vid tiden för Azusa Street och predikanten William J. Seymour. Det handlar alltså om dop i den helige Andes kraft, eld och liv – med världens frälsning inför Jesu snara återkomst, som särskilt syfte.

Andens olika och märkliga manifestationer med nådegåvor till sjukas helande, tungotal och profetiska hälsningar, under och tecken av olika slag – var bevis för att tiden var inne. Så av detta historiska kan följande slutsats dras, att till pentekostal teologi (pingstteologi) hör främst studier i Bibeln under Andens smörjelse som poängterar:

- 1) Jesu återkomst, samt den helige Andes dop till uppbyggelse av tron och därmed förverkligande av människors frälsning inför denna avgörande händelse. Jesu befallning gäller om att "gå ut till alla folk" med evangelium, och budskapet blir då stadfäst genom de "under och tecken" som sker i hans namn.
- 2) Allt rörande första pingstdagen och fullbordandet av Joels profetia hör hit. Den fria församlingens tillblivelse, med anslutning till via ett personligt troendedop i vatten. Därefter fasthållandet av "apostlarnas undervisning, brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna".

I den stund någon önskar gå längre i frågan om pentekostal teologi än detta ursprungliga, och tar med Gud som skapare, Israel som Guds folk, hjälp åt nödlidande, allas lika värde, värnandet om miljön o.s.v. – då får det betraktas som "ringar på vattnet" från det tidigare kraftiga nedslaget av Anden. Hit räknas således "apostlarnas undervisning", något vi kan läsa oss till i Nya testamentet.

Numera görs försök av s.k. "pingstteologer" att t.o.m. smyga in liberalteologi i pentekostal teologi, men några sådan "ringar" går inte att finna utifrån den helige Andes verkan.

Sigvard Svärd