

## Ur-Baptistisk Pingst brev 128

### Nöd för Sverige del 3

Dags då för den utlovade tredje delen med citat från Lennart Magnerots skrift: "Nöd för Sverige" med undertiteln "Om kungen faller är spelet över". Det är inte många i ett större kristet författarskap idag, som skriver så radikalt väckelseinriktat som Magnerot gör. Från bokens sista del hämtar jag citat från sidorna 313-316:

#### **"Om kungen faller är spelet över**

Sverige befinner sig i andligt krisläge. Den här boken har på många olika sätt försökt att väcka din uppmärksamhet inför just detta faktum. Ändå har jag sparat det kanske mest kritiska budskapet till allra sist. Om inte det hittills skrivna övertygat dig om situationens allvar, så kanske kalla fakta kan göra jobbet.

I en helt färsk undersökning av professor Carl Roland Bråkenhielm (Uppsala Universitet) bekräftas den andliga utvecklingen i Sverige svart på vitt: Den traditionella tron på Gud tappar snabbt mark till skeptisk och agnostisk livsåskådning. I den oroväckande rapporten framkommer att andelen troende minskat avsevärt bara under det senaste decenniet. Förföljelsen och utarmningen av det kristna evangeliet skördar med andra ord fortsatt stora triumfer i vårt samhälle. År 2006 genomfördes en liknande undersökning av svenskarnas livsåskådning. I den framkom att ungefär 10 procent av vår befolkning då betraktade sig som traditionellt troende. Elva år senare (2017, min anm.) har denna siffra sjunkit till sju procent...Den kristna trons betydelse minskar snabbt.

Varför är det viktigt att tillstå denna utveckling? Borde vi inte snarare tala om dem som trots allt finner Kristus? Jodå, visst ska vi glädjas åt alla de svenskar, som trots ovanstående bistra utveckling kommer till tro. Ändå måste vi som kristna erkänna att den totala bilden av vår nation ser annorlunda ut. Att inte göra det är inget mindre än andligt självbedrägeri. Mitt syfte att beskriva verkligheten har inte varit att minska vårt mod. Nej, avsikten är tvärtom att öka vår stridsvilja och beredskap inför framtiden. Vi måste försvara det enkla evangeliet om Kristus. Låt därför din nöd för Sverige omvandlas till mod och handling som aldrig förr. För kom ihåg: Om kung Jesus faller är spelet över!

#### **Du måste bli född på nytt**

Om du inte redan är född på nytt är det nu hög tid. Stunden för Jesu återkomst kommer varje dag allt närmare. Vad hindrar dig att idag svälja din stolthet och böja dig inför honom. Läs gärna detta bibelord från Apostlagärningarna 2, som på ett bra sätt sammanfattar vad det handlar om:

*'När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, som många som Herren vår Gud kallar." Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: "Låt*

*er frälsas från detta bortvända släkte.” De som tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.’*

Jag undviker att föreslå någon färdig ”frälsningsbön”. Jag ber dig hellre att prata med Gud från ditt hjärta och formulera dig som du känner. Det viktiga är att du erkänner att du är en syndare i behov av förlåtelse, vilket kallas för ’omvändelse’ i bibeltexten. Den ende som kan förlåta och upprätta dig är Fadern. Du ska därför vända dig till honom i bön och hänvisa till hans son Jesus Kristus, som levde, dog och uppstod för din skull.

När du har pratat med Gud ska du låta döpa dig i Jesu Kristi namn snarast möjligt. Det kan ske var som helst där det finns vatten. Det kan vara i en sjö eller i havet eller lika gärna i en swimmingpool. Det är handlingen som är viktig, inte var det sker. Kom ihåg att vilken kristen som helst kan döpa dig, inte endast en pastor eller präst. Bjud gärna in några vänner till denna glädjestund.”

Lennart Magnerot hänvisar sedan till att efter dopet gäller löftet om den helige Andes uppfyllelse, vilket kommer att medföra hjälp, styrka och vägledning i fråga om allt som har med det nya livet att göra. Magnerot uppmuntrar också till att ha kontakt med kristna i en närliggande församling. Måtte det då finnas församlingar med varm tro på Bibelns ord, och med väckelse i- och väckelse genom församlingarna som yttersta mål.

Sigvard Svärd