

## Ur-Baptistisk Pingst brev 126

### Nöd för Sverige del 1

Lennart Magnerot har kommit ut med sin andra bok. Den har titeln "Nöd för Sverige" med undertiteln "Om kungen faller är spelet över" (Semnos förlag 2018) och är en eldsflamma på 321 sidor om behovet av biblisk väckelse i Sverige. Lennart Magnerots första bok heter "Vi behöver en ny reformation". Infobreven 98 och 99 innehåller citat från den boken. Även från Magnerots nya bokalster vill jag, med hans medgivande, presentera ett par brev med citat hämtat från det välskrivna, verklighetsspäckade och personligt färgade materialet. Här från sidorna 28-30:

#### ***"Livet går vidare***

Fyra månader efter min omvändelse började jag studera på Lärarhögskolan i Växjö. Det innebar samtidigt att jag övergav min juristutbildning vid universitetet i Lund, som jag påbörjat direkt efter gymnasiet. Trots intensiva juridikstudier med goda resultat hade jag under andra terminen bestämt mig för att inte fullfölja utbildningen. Nästan ett helt år i det militära livet blev därför ett utmärkt avbrott i studierna och gav värdefull tid att fundera över framtiden. Att jag skulle bli frälst under detta år fanns inte i min vildaste fantasi, men så blev det. Efter min lärarexamen tog jag ett rejält trosssteg året därpå. Jag sökte en tjänst i en liten bruksort i Dalsland, sådär trettiosex mil hemifrån. Jag fick den utannonserade lärartjänsten och beslutade mig för att tacka ja till erbjudandet. Trots att jag inte kände en enda människa på denna plats packade jag mina tillhörigheter och flyttade norrut. Det skulle bli totalt femton år i denna omåttligt vackra, men lite undanskymda, del av Sverige. Under denna tid träffade jag min blivande hustru och här föddes våra fyra barn.

Utan formell behörighet hade jag mot slutet av skolåren anställts som deltidspastor vid sidan om mitt lärarjobb. Erbjudandet kom efter en helt vanlig söndagspredikan, då en man kom fram till mig med orden: 'En så'n som dig skulle vi behöva!' Mannen ifråga hette Gösta Larsson och var ordförande i den gemytliga församlingen mitt ute på landet. Gösta var en glad och positiv man med glimten i ögat. Han hade naturligtvis ett brinnande intresse för Jesus och den lilla församlingen, men även för sångarlegenden Elvis Presley. Jag minns ännu hans spetsiga cowboyboots, som han gärna bar i olika sammanhang. Det skulle bli två innehållsrika år bland dessa härliga trossyskon. Det var med stor sorg jag förstod, att denne härlige broder några år senare gick hem till Herren efter en tids sjukdom. Efter femton i Dalsland gick flyttlasset vidare till min frus hembygd i Närke. Jag valde nu samtidigt att för sista gången låsa klassrumsdörren bakom mig för att enbart fortsätta i församlingstjänst. Denna nya pastorsperiod skulle vara i sju år och därmed blev jag den som tjänat längst i den lilla församlingen. Det blev fantastiskt innehållsrika år även med dessa härliga trossyskon.

#### ***Min andra tjänst: Herde och lärare***

Trots ringa erfarenhet började jag alltså tidigt dela bibliska sanningar. Endast något år efter min omvändelse i Växjö fick jag ansvar för en av församlingens gemenskapsgrupper. Därigenom fick jag regelbunden träning i att undervisa och förklara Skriften. Ordets tjänst blev således min andra uppgift och den har därefter följt mig genom livet på olika nivåer.

Under vissa perioder har den varit vilande för att återuppstå med ny glöd och inspiration. För mig blev den offentliga sidan i denna tjänst som mest tydlig under en femtonårsperiod (1993-2008). Då ledde jag möten, undervisade och predikade i trakterna där vi bodde. Att göra detta parallellt med ett ordinarie heltidsarbete är kanske inte att rekommendera, men så var det för mig under många år.

Min förkunnelse har från början präglats av två kännetecken: Enkelhet och bibeltrohet. Jag har dessutom alltid vinnlagt mig om att ha en evangelisk ton i budskapen. Min högsta prioritet har nämligen alltid varit att människor först och främst ska lära känna Jesus Kristus. Det har gällt oavsett antal åhörare eller geografisk plats. Jag ägnade därför även mycket av min pastorstid till att samtala med dom som ännu inte kände Herren.

Under mina år vid Mästarens sida har jag tillhört fem församlingar inom tre samfund. I två av dem har jag dessutom tjänat som herde. Jag har under dessa år insett att namnen ovanför kyrkportarna spelar allt mindre roll. Likheterna mellan samfund och kyrkor i Sverige har blivit allt större – och skillnaderna allt mindre. Idag kan man på gott och ont knappast skilja t ex en pingstförsamling från en EFK-församling. Numera är de lokala variationerna mer beroende av vilka som hamnat i ledande positioner, än vilket samfund man råkar representera.

För att ge en bakgrund till min tredje andliga tjänst vill jag i nästa kapitel dela ett specifikt vittnesbörd ur mitt liv. Det är också en hörnsten för att överleva som kristen i dessa sista dagar. Kanske kan det samtidigt hjälpa någon, som just brottats med frågor om kallelse, livsuppgift och framtidsplaner.”

Sigvard Svärd