

Ur-Baptistisk Pingst brev 121

Endast Bibeln är källan för tron

Här ett andra brev utifrån Anders Gerdmars bok "Gud ord räcker – evangelisk tro kontra romersk-katolsk" (Areopages 2016). På bokens omslag heter det bl.a. om Anders Gerdmar: "Han är internationellt verksam som forskare, författare och lärare, och undervisar och predikar med ett grundläggande och enkelt budskap om biblisk tro, församlingen och livet i den helige Ande." Detta infobrev innehåller främst följande citerade text från sidorna 72-73 i boken:

"I evangelisk tro har Bibeln och förkunnelsen av Guds ord en huvudroll. Reformationen betonade ju gentemot den romersk-katolska kyrkan just Bibeln och att Bibeln allena är källan för tron, på latin *Sola Scriptura*. Det betydde aldrig att man blundade för de skatter som finns i trosbekännelser eller kyrkofäder, eller för allt det som hänt historiskt i Kristi kropp. Det betydde bara att Skriften ensam är Guds ord och därför har en absolut särställning som den enda inspirerade källan. Detta stora fokus på Ordet har gjort att evangelisk kristendom betonar och växer främst genom Ordets förkunnelse och har sitt fokus där, medan romersk-katolsk och ortodox kristendom har ett större fokus på liturgi och nattvard.

Vad är det som föder en frälsande tro? Tron kommer av förkunnelsen och förkunnelsen i kraft av Kristi ord (Rom 10:17). Det är Ordets förkunnelse som är säden och som föder tro. Det är därför det är så viktigt att bevara Guds ord rent, ungefär som en bonde som vill att utsädet ska vara rent. När den första kristna församlingen växte sa man att 'Guds ord växte' (Apg 6:7). Och det lärjungarna sändes ut för att förkunna var inte människoläror, utan 'allt vad jag har befallt er' (Matt 28:20). Den undervisning som skulle förmedlas låg klar – nu var det lärjungarnas uppgift att förmedla den. Det är evangeliet om det Jesus Kristus gjorde i sin offerdöd och uppståndelse som är Guds kraft till frälsning (Rom 1:16-17). Bibeln har varit i centrum för varje äkta andlig rörelse genom historien, från apostlatid hos exempelvis kyrkofadern Irenaeus kring år 200, över olika andliga rörelser under fornkyrka och medeltid ända till reformationen och de moderna väckelserörelserna. Men när andra utombibliska läror blandas in i utsädet tappar evangeliet sin kraft. Därför är det inte bara en akademisk fråga hur man ser på Bibeln, den har med församlingens liv och människors frälsning att göra. De flesta läror där romersk-katolsk teologi hamnar fel bygger på efterbiblisk tradition."

Ett personligt instick: Jag växte som sagt upp i den lilla byn Möcklehult i Småland med en mindre ladugård som granne på ena sidan om huset. Kan bekräfta det Anders har skrivit om rent utsäde. Jag minns hur bonden Dane vakade över förrådsutrymmena på skullen med olika utsäde i. Utrymmenas dörrar öppnades bara vid behov eller för koll. På inga villkor fick råttor eller andra skadedjur komma in bland utsädet. Och fukt med ruttenhet och mögel som följd, fick absolut inte uppstå däri. Vi barn, som ibland smög upp på skullen och lekte i höet, var strängt förbjudna av både bonden Dane och av våra föräldrar att röra förråden. I den tid vi lever i behöver bibelordet noggsamt skyddas, så att det inte då det predikas – kommer skadat ut till människor.

På sidorna 199-200 avslutar bibelordets beskyddare Anders Gerdmar sitt ämne med dessa rader:

”Om du längtar efter ett rikare liv med Gud så finns det inom räckhåll. Ingen kyrka eller människa kan ge dig det. Den får du direkt med Gud, genom Jesus Kristus. När du lever i Guds ord och söker Guds rike först, när du av hjärtat söker Gud i din bön, när du öppnar dig för den helige Ande – då får du del av fullheten. Att läsa kyrkofäder kan aldrig gå upp emot att läsa Guds ord. Bön är alltid ditt hjärtas gemenskap med Gud genom Jesus Kristus och det är den gemenskapen som är grunden. Sakrament eller andra fromma övningar kan aldrig ersätta den enorma direktkontakt du har med Herren.

Skriften lovar: ‘Närma er Gud så kommer han att närma sig er!’ (Jak 4:8) Därför: när du kommer till Herren tar han emot dig och du kommer att uppleva hur han verkar i dig och genom dig. Det var för att upprätta denna direktkontakt med Fadern som Jesus kom till jorden och offrade sig själv. Detta är evangeliets kärna och det var för att lyfta fram den som jag skrev den här boken.”

Hälsningar med frid från,

Sigvard Svärd