

Debatt. Bibelsyn i modern tid

Om Guds ord inte kan hittas?

I fråga om det som händer i vår tid av förändrad syn på Bibeln, till och med i församlingar i Sverige som förr såg sig som väckelsekristna, så tar jag mig friheten att citera från två verser ur GT och bruka detta i överförd betydelse, nämligen: "Och Herrens ord var sällsynt på den tiden" (1 Sam 3:1a), samt: "... och färdas hit och dit för att söka efter Herrens ord, men man skall inte finna det" (Amos 8:12b).

Precis på det här viset tycker jag läget har blivit, inte att det saknas tillgång till biblar eller förutsättningar att läsa Bibeln, men däremot möjligheter att lyssna till när Guds ord förkunnas och förklaras sant och klart. Antalet väckelsestroende pastorer, predikanter och församlingsledare minskar nu successivt, vilket gör att det därmed blir allt mer sällsynt med Herrens rena ord. Ja, att det faktiskt håller på att gå dithän, att man börjar få fara hit och dit, utan att vara säker på hitta ställen där Guds ord blir läst och utlagt på ett bibliskt profetiskt och äkta sätt.

I alla de teologiska vetenskapstermerna kan en förändring av bibelsynen uppfattas. Vare sig det handlar om exegetik (utredning av text), dogmatik (studier av lärosatser), hermeneutik (tolkning och förståelse), traditionshistoria (tillkomst), eller exempelvis redaktionshistoria (innehåll), går det att spåra hur tvivel, misstro och relativism håller på att slå igenom. Med den ökade teologiska utbildningen inom de väckelsekristna samfundet borde egentligen tilltro och frimodig undervisning vara i växande. Men tyvärr inte. Så hur ska det sluta?

Det som bekymrar mig särskilt, är att många pastorer, predikanter och församlingsledare i den unga "karismatiska" generationen, inte verkar vara medvetna om att det pågår en utveckling mot kritik av Bibeln och att de själva är en del av den. Det vore ju annars naturligt att dessa unga kvinnor och män gick i bräschen för en alltigenom distinkt och brinnande övertygelse och framställning av Bibeln som Guds absoluta ord. Men ledsamt nog märks det alltmer av frånvaro bland dessa när det gäller att stå upp för en ogrumlad och oförvanskad bibelsyn. Snart är generation 40-, 50- och 60-talister borta, hur blir det då?

De unga som ändå finns med tron i behåll, tack Gud för dem!, kämpar hårt i motvinden. Inte sällan märker de av både förakt och avståndstagande om de inte följer med in i det som anses vara den nödvändiga och tidskorrekta utvecklingen. Väljer här att som kronan på verket, och som en väckande uppmaning och vägvisning till kamp åt er unga, citera från två brev i NT: "Käre Timotheos, ta väl vara på det som har anförtratts dig. Undvik det gudlösa pratet och invändningarna från en kunskap som bara är kunskap till namnet. Somliga berömmar sig av den – så har de också kommit bort från tron ..." (1 Tim 6:20–21) – "Jag har skrivit till er som är unga: Ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den Onde." (1 Joh 2:14b)

Sigvard Svärd
pingstpastor